

VELKOMMEN

ADVENTISTKIRKEN
KØBENHAVN

DECEMBER 2016



HVER LØRDAG:

BØN: 9.00

BIBELSTUDIUM: 9.45

GUDSTJENESTE: 11.15

BØRNEBIBELKLUB: 10.00

FORSTANDERE

PER ARILD STRUKSNES
20300279

SIMON RYTMAN
24484370



MÅNEDENS TEKST

Den kendsgerning, at et menneske ikke i alt stemmer overens med vore personlige forestillinger eller meninger, kan ikke berettigg os til at forbyde det at arbejde for Gud. Kristus er den store lærer. Vi skal hverken dømmе eller befale, men vi skal alle i ydmyghed sidde ved Jesu fødder og lære af ham. Hvert eneste menneske, som ved Guds hjælp har åbnet sig, er et redskab gennem hvilket Kristus vil åbenbare sin tilgivende kærlighed. Hvor må vi være omhyggelige for ikke at tage modet fra en af Guds lysbærere og således hindre de stråler, som han ville have til at skinne for verden!

Hvis en discipel viser hårdhed eller kulde mod en, som Kristus er ved at føre til sig – en handling af samme slags som da Johannes forbød en mand at gøre undergerninger i Kristi navn – så kan følgen blive, at den pågældende vælger fjendens vej, og at et menneske går fortabt. Bedre end at gøre dette ville for det menneske være, "at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet." Og han tilføjede: "Hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor de-

res maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede."

Hvorfor disse alvorlige ord, som ikke kunne siges stærkere? Fordi "Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte." Skal hans disciple udvise mindre omsorg for deres medmenneskers frelse, end Himmels Majestæt har gjort? Ethvert menneske har kostet en uendeligt stor pris, og hvor er det en frygtelig synd at vende blot et eneste menneske bort fra Kristus, så Frelserens kærlighed og ydmygelse og kval i dette tilfælde har været forgæves.

Jesu Liv s. 382

DET SKER OM LØRDAGEN

3. december

Gudstjeneste - Prædikant: Bent Olsen, kollekt: Adventsgaven

- Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

10. december - Festdag

Gudstjeneste - Prædikant: Henrik Pedersen, kollekt: Børnebibelklubben

- Kl. 13.00. Festmiddag m.m. (se separat ark for mere info og tilmelding)

17. december

Gudstjeneste - Prædikant: Kenneth Jørgensen, kollekt: Mission

- Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

24. december

Gudstjeneste - Prædikant: Lasse Flinker, kollekt: Menighedens udgifter

- Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

31. december

Gudstjeneste - Prædikant: Philip Philipsen, kollekt: Adoptivbørn

- Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

KOLLEKTER

Dato	Gudstjeneste	Sabbatskole	Børnebibelklub
01.10.16	636,00 Katastrofefond	277,50	47,00
08.10.16	951,00 Menighedens udgifter	712,50	55,00
15.10.16	499,00 Fællesspisning	633,50	77,00
22.10.16	1.999,50 Mission	544,00	59,00
29.10.16	2.122,00 Menighedens udgifter	738,00	128,00

Kontonr. Adventistkirken København: 4316 10616972

ØVRIGE AKTIVITETER

DENNE MÅNED

- **Suppe- og tøjuddeling til hjemløse hver tirsdag kl. 14-16**
Har du lyst til at hjælpe, så tal med Lena, Michael, Busser, Elin. Gruppen mødes hver gang kl. 13.
- **Tidernes Tegn (Profetiernes opfyldelse)**
Onsdag d. 7. dec. kl. 18.30. i underetagen, Suomisvej 5.
Møde/løs snak om hvad der sker i verden, og hvordan vi kan se profetierne er ved at gå i opfyldelse.
- **Bestyrelsesmøde d. 12. dec. kl. 17.30**
Indkomne forslag til dagsordnen skal fremsendes til peps@struksnes.dk senest en ugen inden bestyrelsesmødet.
- **Care-gruppen mødes tirsdag den 13. december kl. 16.30-17.45**
Vi studerer Bibelen sammen, synger, har bøn og spiser sammen.
- **Gademission onsdag den 14. og mandag den 19. december kl. 14.00.**
I december er folk ofte mere motiverede for at få en gratis kristen bog, så kom og vær med 1-1½ time ved Rundetårn. Giv besked til Lis, hvis du kommer.
- **Kontaktpræst, Thomas Müller**
Fremover vil Thomas Müller fungere som menighedens kontaktprester. Han vil ikke kunne deltage i den daglige ledelse af menigheden men vil være til rådighed til pastorale samtaler, give støtte og vejledning, når der er behov for dette. Thomas kan kontaktes på 4558 7771 / 5131 2100 eller på mail: thomas.muller@adventist.dk

www.kobenhavn.adventistkirke.dk

Adresse

Suomisvej 5, 1927 Frederiksberg C

